



Hej!

Idag är det första advent och det betyder att det snart börjar närma sig jul. Tycker ni om julen? För många år sedan var jag med när det där som julen handlar om hände och jag undrar om jag skulle kunna få flytta in till er i december och berätta mer om det? Jag har tänkt att vi också kan pyssla och hitta på lite andra roliga grejer som har med julen att göra. Och just det, jag har med mig mitt lilla får också. Mitt får är ett väldigt busigt litet får, men också världens snällaste. Om ni vill att vi flyttar in så kan ni väl sätta upp dörren jag skickade med så att jag vet var det passar er!

Ha det bääääst!!
/Herden



Hej!

Tack för er fina presentation av er själva! Roligt att få lära känna er lite mer.

Jag tror att mitt får var inne hos er igår och busade. Jag kan dessutom inte hitta min penna. Har fåret kanske använt den hos er? Kanske ritat något? På er?

Ah, det var som jag tänkte. Fåret älskar att berätta för alla att de är värdefulla och älskade och mest av alla är det Jesus som älskar varenda människa. Fåret ritade alltså hjärtat på era händer för att påminna er om att Jesus älskar er!

Ha det bääääst!!
/Herden



Hejhej!

Det har hänt något konstigt här, min herdestav är borta! Herdestaven använder jag för att hålla ordning på fåren. Jag använder den också när jag ska räkna fåren och så är den skön att ha att stötta sig mot när man går där marken är ojämn. Den är alltså viktig för mig.

Skulle du kunna hjälpa mig att ordna en ny stav? Kanske kan du hitta en bra pinne till mig ute eller så kanske ni har något stavaktigt hemma som jag kan få av er? Ni kan ställa den utanför min dörr.

Ha det bääääst!!
/Herden





Hej!



Idag är det andra advent! Vet ni vad advent betyder och varför vi firar advent?

Advent betyder ankomst. Det är också ett ganska svårt ord men det handlar om att någon ska komma, vi firar ju advent som en nedräkning för vi väntar på att Jesus ska komma till jorden. Och nu är det redan andra advent, snart är det jul! Idag tycker jag att ni ska berätta för varandra där hemma vad ni gillar mest med advent.

Ha det bääääst!!
/Herden



Hej!

Idag tänkte jag att ni ska få läsa ett bibelord om något som sas om Jesus flera hundra år innan han föddes. Jag har skrivit ner det på en lapp men nu kan jag inte hitta den. Men mitt busiga får är alldeles blött, så kanske att fåret har sprungit iväg med lappen och blev blöt. Kolla på alla ställen hemma hos dig där du kan bli blöt.

Ha det bääääst!!
/Herden

6 - lapp att gömma



Jesaja 9:2

- slå upp och läs i din bibel

Tänk att Jesus beskrevs som ett stort ljus många hundra år innan han föddes. Visste du att Jesus också kallade sig själv för världens ljus?



Hej!

Kommer ni ihåg att Jesus är världens ljus? Jag älskar ljus, det blir så mysigt när ni tänder ljus hemma hos er. Kan ni inte pyssla ljus som ni kan tända nu när det är så mörkt ute på dagar?

För att måla på ljus behöver du:

Vattenfärger

Ljus

Pensel

Tvål eller diskmedel

Gör så här:

Blöt penseln i lite vatten. Doppa den först i diskmedel/tvål, och gnugga sedan mot vattenfärgskakan.

Ta ordentligt med färg! Sedan är det bara att måla på ljuset (skölj penseln i vatten om du vill byta färg) och låta det torka innan du tänder det!

Ha det bääääst!!
/Herden

8



Hej!

Har ni tänkt på hur häftigt ljus är? Att ljuset alltid vinner över mörkret? Oavsett hur mörkt det är så vinner inte mörkret när vi tänder ett ljus eller en ficklampa. Gå ut och gå en promenad med en ficklampa och testa! Kan du hitta en plats som är så mörk att ljuset inte kan lysa där?

Kör hårt!

Ha det bääääst!!

/Herden

9



Hallå!

Det är verkligen så mysigt med alla ljus som lyser i december. När jag ser det så tänker jag på något som Jesus sagt. Slå upp Matt 5:14-16 och läs det tillsammans. Sedan kan ni fundera på vad ni kan göra för att låta ert ljus lysa för andra människor. Hur kan ni sprida ljus till någon annan idag?

Lycka till!

Ha det bääääst!!

/Herden



10



Hej!

Jag måste börja med att säga förlåt för mitt får. Fåret är ganska busigt och vet hur mycket jag tycker om att tända ljus. Inatt har fåret gett mig en massa stearinljus, men jag tror tyvärr att det är era ljus. Kan det stämma? Ser det ut som att ni saknar några ljus?

Förlåt igen!

Ha det bääääst!!

/Herden



12



Hej!

Idag är det tredje advent och det är söndag. Många går till kyrkan för att fira gudstjänst idag. Kyrkan är något som Jesus uppfann, han visste att vi behöver varandra. Vad tycker ni är det bästa med kyrkan? Låt alla i familjen få berätta det. Kanske att du ska ringa och fråga någon annan också? Och vet du? Samtal som dessa är bäst om man också äter nåt gott samtidigt!

Ha det bääääst!!

/Herden



Hej!

Idag är det en lite speciell dag, eller hur? Jag har hört att ni firar Lucia! Lucia var en jättemodig tjej som trodde på Jesus när andra sa att man inte fick göra det. Hon brydde sig också jättemycket om de som var fattiga och hade det svårt och därför är Lucia en förebild för många. Har ni några förebilder? Berätta för varandra varför just deär era förebilder?



Ha det bääst!!
/Herden

**Hej!**

Kommer ni ihåg de vise männen jag berättade om igår som var ute på en riktigt speciell skattjakt. Skatten de letade efter var en nyfödd kung. Stjärnan hade fört dem till Jerusalem där de fick möta kung Herodes. Han visste att det stod i skriften att denna kung skulle födas i Betlehem så han gav dem ledtråden att söka vidare där...

Men nu måste jag erkänna en sak. Jag och fåret gick och beundrade er stjärna i fönstret i natt. Den var så fin! När vi sen skulle gå och lägga oss så hade mitt busiga får tagit med sig er stjärna. Jag sa åt fåret att så fick man ju inte göra och bad sedan fåret att lämna tillbaka stjärnan. Fåret gick och skulle göra det men om jag känner mitt busiga får rätt så kan det hända att stjärnan finns på någon annan plats och där stjärnan brukar vara finns det något annat. Bäst ni kollar.

Ha det bääst!! /Herden

Hej!

Har ni hört om de vise männen? De var ute på en riktigt häftig skattjakt en gång. De har berättat för mig att de fick flera ledtrådar från Gud på var de kunde hitta skatten. Och de närmsta dagarna tänkte jag berätta om några av de ledtrådar de fick. Den första ledtråden Gud gav dem var en stjärna på himlen som de kunde följa.

Skulle ni vilja pyssla en egen stjärna som ni kan hänga upp i fönstret så har jag ett tips på hur ni kan göra det.

Till det behöver ni:

Toarullar
Sax
Lim
snöre

Gör så här:

Klipp så breda delar du vill från rullarna, platta till dem och limma ihop delarna med varandra så att de bildar ett stjärnmönster. Knyt fast ett snöre när stjärnan är klar och häng upp den i fönstret.

Ha det bääst!! /Herden

Hej!

Igår berättade jag att de vise männen fått ledtråden att söka efter skatten, den nyfödde kungen, i Betlehem. Hur gick det då? Jo de följde stjärnan tills den stannade på den plats där kungen fanns. De gick in i huset och fick se barnet. Och vet ni vem den här nyfödde kungen var, skatten som de letade efter? Jo det var Jesus! Och nu hade de äntligen hittat skatten! De tillbad Jesus och överlämnade sina gåvor till honom. Slå upp Matt 2:9-11 och läs om det och vilka gåvor de gav Jesus.

Vad skulle du vilja ge för gåva till Jesus?

Ha det bääst!!
/Herden



Hallå!

De senaste dagarna har jag berättat om skattjakten som de vise männen fick vara med om, vilka ledtrådar Gud gav dem för att hitta skatten och hur de följde stjärnan fram till skatten, Jesus. Kung Herodes hade sagt till de vise männen att de skulle komma tillbaka till honom och berätta var den nyfödde kungen fanns. Gud visste att kung Herodes ville döda den nyfödde kungen så han gav de vise männen en ledtråd genom att tala om för dem i en dröm att de inte skulle gå tillbaka till Herodes. Så de tog en annan väg hem.

Vilken skattjakt de vise männen fick vara med om! Tycker du som jag att det är roligt med skattjakt? Idag kan ni göra skattjakter åt varandra. Bestäm vem som gömmer skatt till vem, leta fram något som personen du ska gömma åt tycker om, kanske ett äpple, morot, gurkbit, kex. Lägg det i en påse eller burk och göm det någonstans där hemma. Ge sedan ledtrådar till var skatten finns.

Ha det bääääst!! /Herden

Hej!

Har ni gått riktigt långt någon gång? Jag vet några som har gjort det. Maria och Josef bodde i Nasaret när det var dags för skattskrivning vilket betydde att Josef behövde ta sig till Betlehem som var den plats som hans släkt var ifrån. Josef tog med sig Maria, som då var gravid med Jesusbarnet, på denna låååååååååå vandring från Nasaret till Betlehem, det är en sträcka på ca 15 mil. Titta på en karta eller prata om var ni skulle hamna om ni skulle gå 15 mil från där ni bor. Visst var det en lång sträcka som Maria och Josef gick?!

**Ha det bääääst!!
/Herden**

Hej!

Idag är det fjärde advent, den sista söndagen innan julafton! Julen handlar om att Gud gav sin son till oss som gåva och vid julen får vi också ge gåvor till andra. Det är ett sätt att sprida kärlek till andra människor. Jag tänkte att ni idag kan leta fram något som ni har hemma som ni inte längre använder som ni kan ge till någon annan. Kanske en leksak som ni inte längre använder eller kläder som nu har blivit för små? Fundera vad ni har hemma och vem som skulle bli glad över att få det som gåva från er. Så sprider vi extra mycket kärlek till andra idag.

Lycka till!

**Ha det bääääst!!
/Herden**

Hej!

Idag tror jag att jag måste be om ursäkt för vad mitt busiga får kan ha hittat på. Kommer ni ihåg Maria och Josef som jag berättade om i brevet igår? Igår kväll läste jag ur Barnens bibel för fåret om vad som hände före deras resa till Betlehem. Några månader tidigare hade nämligen Gud skickat ängeln Gabriel till Maria för att berätta för henne att Gud ville att hon skulle föda Guds son, Jesus. Efter att vi läst detta fick fåret en idé och försvann snabbt iväg. Fåret sa något om ängeln Gabriel vi läste om. När fåret sedan kom tillbaka såg jag att fårets ull var full av mjöl. Vad kan fåret ha gjort? Kan ni se några spår av mjöl någonstans?

**Ha det bääääst!!
/Herden**



Hej!

Nu vet jag vad mitt busiga får hade för sig igår. Jag hörde att fåret hade gjort en snöängel i mjöl. Jag ber om ursäkt att fåret stökade ner. Fåret älskar verkligen änglar och kan inte få nog av dem. Om ni har tid och lust idag får ni gärna pyssla en eller några änglar som fåret kan få titta på sen.

Här har ni ett förslag på hur ni kan pyssla änglar!

Ni behöver:

Papper i olika färger, t.ex. presentpapper
Sax
snöre
Lim

Gör så här:

- Klipp till två pappersbitar; en pappersbit som ska bli kroppen ska vara 10 x 20 cm och en annan pappersbit som ska bli vingarna ska vara 13 x 13 cm.
- Vik papperna var för sig så att det blir som två dragspel.
- Vik de båda dragspelen på mitten över t.ex. en penna. Det mindre dragspelet ska ligga på det större.
- Knyt ett snöre runt papperna under penna.
- Dra ut penna och ni har nu skapat huvudet.
- Om ni vill kan ni nu limma ihop vingarna i kroppen.
- Veckla ut dragspelet lite så att det bildar en klänning och vingar på ängeln.

Ha det bääst!!

/Herden



Hej!



Nu kan jag inte hålla mig längre, nu måste jag få berätta om något riktigt häftigt som jag har varit med om! Det var en natt som jag och mina herdekompisar var ute på ängen och vaktade våra får. Det var lugnt och stilla. Även mitt busiga får hade somnat. Men plötsligt stod en ängel framför oss och det blev strålande ljus. Ängeln sa: "Ni behöver inte vara rädda! Jag kommer med glada nyheter till er alla. Idag har det fötts en frälsare i Betlehem! Han ligger i en krubba!" Sen kom det fram en stor kör av änglar på himlen. De sjöng en så vacker sång: "Ära vare Gud i höjden, och fred till alla på jorden." Vi blev så klart väldigt nyfikna på denna frälsare som fötts och gick för att söka upp honom. Men mer om det imorgon...

Kan ni förresten några fina julsånger som ni kan sjunga idag som jag och fåret kan få lyssna på?

Ha det bääst!!

/Herden



Hej!

Idag är det en väldigt speciell dag! Idag firar vi att Jesus föddes! Som jag berättade igår fick vi höra det från änglarna den där natten då han föddes. Vi skyndade oss att leta upp honom. Precis som ängeln sa hittade vi honom i en krubba. Där låg Jesusbarnet! Och Josef och Maria var också där. Vi berättade för dem vad ängeln hade sagt till oss. Tänk att Gud skickade hans egen son, Jesus, hit till jorden som en människa.

Jag och fåret vill ge er en liten julklapp som tack för att vi fått bo här hos er de här veckorna.

Kan ni läsa julevangeliet idag? Jag och fåret vill så gärna höra det igen och påminnas om vad julen handlar om! Ni hittar julevangeliet i Luk 2:1-20 eller läs texten ur en Barnens bibel.

God jul! Och ha det bääääst!!
/Herden



Hej!

Så roligt det har varit för mig och fåret att få bo här hos er den här julen. Och att jag har fått berätta om vad som hände den där första julen. Efter att vi hade fått se Jesusbarnet i krubban gick vi tillbaka till ängen där vi brukade vara med fåren. På vägen dit berättade vi för alla vi mötte om vad vi hade fått se och höra. Och vet ni? Idag, 2000 år senare, finns Jesus fortfarande, även om han inte lever som människa längre och vi inte kan se honom med våra ögon. Men han vill ALLTID finnas där för oss och vara vår kompis. Så berätta gärna vidare för andra om Jesus så att de också kan få lära känna honom!

Nu tackar jag och fåret för oss! Det är dags att ta oss tillbaka till de andra herdarna och fåren nu.

Just det....det höll jag på att glömma. Fåret tog med mig på ett litet bus i natt. Vi gjorde en grej som kan påminna er om Jesus som vi har berättat om. Han finns alltid kvar och vill vara med dig varje dag!

Ni kommer nog att upptäcka vårt lilla bus någon gång idag...

Ha det bääääääst!! /Herden

Tandborstsbönen

Morgon

Be för dagen. Fråga Jesus: Vad vill du att jag ska göra för dig idag? Någon jag kan hjälpa? Någon jag ska berätta om dig för?

kväll

Tacka Jesus för dagen och för de människor du har träffat.



Snölek



Hej!

Vad mycket snö det är ute idag! I Israel där jag bor brukar vi inte få någon snö. Men jag har hört att man kan bygga snölyktor och snögubbar när det är så mycket snö som ni har. Kan du inte göra det idag så jag får se hur det ser ut?

Lycka till!

Ha det bääst!!

/Herden



Klä granen



Hej!

För varje dag som går så kommer vi närmare jul! Något som gör att det verkligen börjar kännas mer som jul är när vi klär julgranen. Vore det inte kul att göra det idag? Samla alla som vill va med och gör det tillsammans. Kanske kan ni lyssna på julmusik och sjunga julsånger tillsammans också? Det låter som ni kan få en riktigt fin dag tillsammans idag!

Ha det bääst!!

/Herden



Pepparkakshus



Hej!

Äntligen lördag och ledigt! Idag tänkte jag att ni ska få göra något riktigt kul ihop hemma. Jag har fixat ingredienser för att kunna göra ett pepparkakshus. Hoppas ni kan samarbeta och göra det riktigt bra tillsammans. Längtar efter att få känna hur pepparkaksdoften sprider sig här hemma hos er.

Ha det bääst!!

/Herden



Slå in julklapp



Hej!

Jag älskar att ge bort julklappar, för det är så roligt att göra andra glada. Har ni fixat några julklappar än? Kanske köpt eller gjort något som ska ges som julklapp? Ta denna dagen på er för att slå in en eller flera julklappar. Vill du göra extra fina julklappar så kan du dekorera dem fint genom att måla på pappret eller limma fast paljetter, glitter eller pärlplattor. Ta fram tejp, sax och papper och sätt igång!

Ha det bääst!!

/Herden



Julkort



Hej!

Julen är verkligen en tid då vi får sprida värme, ljus och glädje till andra människor. Idag ska du få göra det genom att göra egna julkort och skicka till någon. Låt fantasin flöda och skapa helt unika julkort och jag lovar att den som får ett kort av dig kommer bli så glad!



Ha det bäääst!!

/Herden



Utflykt



Hej!

Jag älskar lördagar och när man får vara ledig tillsammans. I natt har jag fixat lite fika till er som jag tänkte att ni kan packa ner i ryggsäcken och ta med ut. Ta på er varma kläder så ni inte fryser och så hoppas jag at ni får en mysig utflykt tillsammans!

Ha det bäääst!!

/Herden